

Kies een uitvaartondernemer die bij u past!

VAN TABOE NAAR ORIËNTATIE



Als een geliefde plotseling is overleden moeten er veel dingen worden geregeld. Neem dan rustig de tijd om een goede uitvaartondernemer te kiezen.

Er is geen enkele noodzaak om binnen een uur een keuze te maken. Soms denken mensen dat een overledene direct verzorgd moet worden maar dat kan gerust na enkele uren. Die tijd kunnen de nabestaanden gebruiken om uit te zoeken welke uitvaartondernemer het beste bij hen past. Zorg er altijd voor dat u een uitvaartondernemer kiest die bij u past, want samen met hem of haar gaat u het afscheid van uw dierbare vormgeven. U moet er niet aan denken dat u dat met iemand moet doen waar u helemaal geen klik mee heeft!

Wat als u een uitvaartverzekering hebt?

De verzekerde is niet verplicht om zijn uitvaart door de verzekeringsmaatschappij te laten uitvoeren. Dit staat vermeld in de kleine lettertjes van de verzekering. Als de verzekerde kiest om de uitvaart door een eigen gekozen uitvaartondernemer te laten begeleiden is het van belang dat er helder wordt wat de waarde is van het verzekerde natura-pakket dat de verzekeringsmaatschappij in dat geval uitkeert. Die natura-pakketten zijn meestal geïndexeerd. Dat houdt in dat zij bepalen wat ze volgens hen waard zijn, afgemeten aan de uitvaarten die dat jaar zijn uitgevoerd. Maar soms is het ook mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert op basis van de toegezonden nota van de uitvaart van de eigen gekozen uitvaartondernemer. Het is een afweging die iedereen zelf moet maken. Maar weet dat u er vrij in bent om zelf uw uitvaartondernemer te kiezen, ook als u elders verzekerd bent!

Uw eigen uitgekomen uitvaartondernemer:

Het belangrijkste uitgangspunt is dat "ieder de mogelijkheid moet krijgen om op zijn eigen manier afscheid te kunnen nemen van

zijn dierbaren". Volledig naar zijn/haar wens, en natuurlijk die van de nabestaanden. Die wensen staan voorop, en die zal uw uitvaartondernemer zo goed mogelijk moeten vormgeven, samen met de nabestaanden. En hun daar zo goed en verantwoord mogelijk in begeleiden. De belangrijkste reden daarvan is, dat je je hele leven al samen met je naasten op een eigen manier je levenspad bewandeld hebt, met je eigen visie, normen en waarden. En dat "de gang naar het laatste einde van het levenspad zeer zeker tot een van het belangrijkste en zwaarste stuk behoort". Namelijk "het langzaam loslaten van je dierbaren, en wel op je eigen manier!". En dat kan alleen met een uitvaartondernemer die bij u past!

Hoe weet u welke uitvaartondernemer bij u past?

VRAAG EEN PERSOONLIJK (VOOR)GESPREK AAN!
Omdat iedere uitvaart uniek is, bespreek uw wensen in een vrijblijvend persoonlijk (voor)gesprek. Vraag dat aan bij een uitvaartondernemer die u op het oog hebt. Samen met u, zet de uitvaartondernemer uw wensen, vaak kosteloos, op een rijtje en kan desgewenst een prijsindicatie opstellen van uw uitvaartwensen. Zo'n gesprek verplicht u tot niets.

Ervaringen met (voor)gesprekken als uitvaartondernemer met nabestaanden:

Het is nu precies een jaar geleden, 1 februari 2017, dat ik startte met mijn eigen uitvaartonderneming. Een goed afscheid is zeer belangrijk. "Volledig naar zijn/haar wens, en natuurlijk die van de nabestaanden". Die wensen staan voorop. Om die uitvaartwensen goed in beeld te krijgen is zo'n (voor)gesprek aan te bevelen. Het afgelopen jaar heb ik verscheidene (voor)

gesprekken mogen voeren....." Het geeft rust voor de persoon in kwestie alsook voor de nabestaanden!"

"De laatste fase van het leven...."

Het blijft een moeilijk onderwerp waar jammer genoeg vaak te weinig over gesproken wordt. Toch kan het fijn zijn, voor de persoon in kwestie alsook voor de nabestaanden, als er over gesproken wordt. Door er samen over te praten en na te denken laat je ook de gedachte los, dat alles tot in detail te controleren is.

De belangrijkste stap is dat je goed nadenkt over wat echt belangrijk is voor je en dat je naasten weten wat jij belangrijk vindt. Als het moeilijk is om te bespreken, schrijf het dan op. In het begin kan het weleens moeilijk zijn om te verwoorden wat je wens is, maar later wordt het vertrouwd, veilig en geeft rust, en wordt dit toch als heel fijn ervaren. De omgeving weet wat de stervende als prettig ervaart en is er over en weer meer begrip.

Schuif het daarom niet voor je uit. Hoe langer je nadenkt over een moment om het gesprek hierover te beginnen, hoe moeilijker het wordt. Toch is het echt heel belangrijk om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Het klaart vaak de lucht en levert veel op; niet alleen voor later; ook voor nu.

Als je het belangrijk vindt om een eigen inbreng te hebben in de aanstaande uitvaart dag, zoek dan een uitvaartondernemer die je daar mee begeleid!

Het is tenslotte een belangrijke gebeurtenis in je leven, en die van de nabestaanden, en die invloed heeft op hun verdere leven! Dat is de reden waarom een uitvaart 'goed' moet zijn. Een uitvaart kan maar één keer goed zijn. Hoe dat 'goed' ingevuld wordt is aan jou en jouw naasten".

Harriët Smetsers Uitvaartzorg
Broekkant 14
5482 VJ, Wijbosch
Tel. 06-15132839
Email: info@harrietsmetsersuitvaartzorg.nl
www.harrietsmetsersuitvaartzorg.nl